

7. Kolonilotter i Vinterviken

VINTERVIKSVÄGEN

Kolonilottsområdet var tidigare odlingsmark som tillhörde Alfred Nobels dynamitfabrik på 1800- och 1900-talet. När tillverkningen av sprängmedel slutade köpte Stockholms kommun området på 1970-talet. Då uppstod flera diskussioner om vad som skulle ske med området men tillslut blev det kolonilotter.

10. Vattenreservoaren

NYBOHOVSRESERVOAREN,
NYBOHOVSBACKEN

Innan Nybohovsberget bebyggdes, i slutet av 1950-talet, var det en populär mötesplats för MC-åkare med bland annat verkstad, servering och danslokal. Allt fler bosatte sig på Nybohov och den ursprungliga reservoaren revs och ersattes med en större. Inte enbart är platsen viktig, om du går runt ser du att det är även en fin utkikspåls. Om du vill veta mer se filmen "Skinnknuttar i Nybohov" på oppetarkiv.se.

8. Konstnärateljéer

VINTERVIKSVÄGEN 61-63

Ateljéerna ligger i Alfred Nobels gamla industriområde. Tidigare var byggnaderna laboratorium, verkstäder och matsal för arbetare. På 1980-talet var husen nedgångna men sen fick några skulptörer tillgång till området. Det är öppet hus i december varje år, för dig som är nyfiken på vad som sker bakom stängslet.

11. Aspudsparken

LILJEHOLMSGRÄND

Aspuddsparken har funnits sedan 1949. Parkhuset byggdes 1969. År 1981 kom de första djuren och det var kaniner. Under åren har Aspudsparken utökat djurbeståndet med t.ex. hästar, får, kaniner, höns, marsvin och katter. Parken är välbesökt det kan vara upp till 400 besökare/dag.

9. Spränggropparna

SÖDRA VINTERVIKEN

1865 byggde Alfred Nobel Nitroglycerin AB Stockholm i Vinterviken. Världens första Nitroglycerinföretag låg i en smal dalgång, men trots säker miljö hände olyckor. 11 juni 1868 exploderar det i Vinterviken. Smällen hördes över hela staden. 14 personer mister livet och fönster går sönder ända inne på Stora Nygatan i Gamla stan, 4,7 km därifrån.

12. Aspudden T-bana

RÖD LINJE 13

På 1910-talet började man bygga bostadshus. En boende i området berättar att Aspudden tidigare var som ett gangstersamhälle. Folk drack mycket alkohol och det var väldigt stökigt. Det blev en otrygg plats. Man pratade om att riva Aspudden. På 2000-talet blev området mer populärt och status höjdes.



GRÖNDAL

ASPUDDEN

Upptäck staden Hägersten – Liljeholmen

Från förorenat industriområde till blomstrande natur- och kulturliv. Här finns spännande historia, kreativa konstnärer och unik arkitektur. Följ med på en stadsvandring från Vintervikens spränggroppar till Nybohovs häpnadsväckande utsikt över staden. Guiden är gjord av sommarjobbade ungdomar som bor i området.

Vill du veta mer om Gröndal?

Om du är nyfiken på Gröndal kika in på utkiksbacken21.se, en hemsida med både aktuell och historisk information om området.



Gröndal, 1964. Foto: Håkan Johnson, Stockholmskällan.

Projektet Upptäck staden

Stadsvandringen har tagits fram av Viktor, Alex, Mathilde, Sander och Prisca som har sommarjobbat i projektet Upptäck staden sommaren 2020. Detta är ett samverkansprojekt mellan Stockholms stadsarkiv, Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms stadsbibliotek.



Ett samverkansprojekt mellan **Stadsarkivet**, **Stadsmuseet** och **Stockholms stadsbibliotek**



SSB 2020/19. Foto: Bild 12: Bladh, Oscar (Flygfotograf), stadsmuseet | Stockholm, Bild 9 & 10: Stockholmskällan/Digitala Stadsmuseet.

MÄLAREN

STORA
ESSINGEN

GRÖNDAL

LILJEHOLMEN

ASPUDDEN

MIDSOMMAR-
KRANSEN

6. Bommen 7



4. Stjärnhusen/
Utkiksbacken



5. Terrasshuset/
Galjonshuset



1. Färgfabriken &
Lövholmens historia



2. Lövholmens
framtid



3. Charlottendal



7. Kolonilotter i
Vinterviken



10. Vatten-
reservoaren



11. Aspudsparken



12. Aspudden
T-bana



8. Konstnärs-
ateljéer



9. Spränggroparna



1. Färgfabriken & Lövholmens historia

LÖVHOLMSBRINKEN 1
Färgfabriken kallas även "Palmcrantzka fabriken" och startades 1889 av Helge Palmcrantz, mannen som uppfann kulsprutan. Det blev en färgfabrik när Beckers flyttade in 1902 och köpte upp nästan halva Lövholmen för sin färgproduktion. I år firar Färgfabriken 25 år som konsthall.

2. Lövholmens framtid

LÖVHOLMSBRINKEN
Lövholmen har idag många övergivna fabriker och ska göras om till ett bostadsområde. På grund av platsens historia så ska några av husen, till exempel Förbandsfabriken sparas medan andra som exempelvis kolsyre-fabriken nog ska rivas. Hela området måste saneras från gifter som är kvar från färgtillverkningen.

3. Charlottendal

GRÖNDALSVÄGEN 11
Gården byggdes under 1700- talet och hette från början Ludikulla. Gården köptes av kryddhandlaren Anders Keysner år 1782 som döpte om gården till Charlottendal efter sin hustru. På 1940-talet förföll gården men byggmästare Olle Engkvist lät rusta upp Charlottendal efter ritningar av arkitektduon Backström och Reinius.

4. Stjärnhusen/Utkiksbacken

SJÖBJÖRNSVÄGEN
Arkitekturen uppmärksammades runt om i världen, Stjärnhusen var välplanerade, ljusa och skilde sig från 1930- talets raka radhus. Gröndals utveckling liknar sagan om den fula ankungen som blev en svan. Endast 12 av de gamla arbetarbostäderna från sekelskiftet är kvar efter rivningsvägen. Den kändaste är Villa Utsikten med lökkupolen.

5. Terrasshuset/ Galjonshuset

SJÖBJÖRNSVÄGEN/GRÖNDALSVÄGEN
Gröndal var från början ett smutsigt industriområde. När man hängde ut tvätten blev det hål i kläderna eftersom det var så mycket föroreningar i luften. På 1940- och 50-talet byggde Olle Engkvist och arkitektduon Backström & Reinius stjärnhusen, Galjonshuset och Terrasshuset. I Galjonshuset låg en biograf.

6. Bommen 7

SJÖBJÖRNSVÄGEN 64
Huset ritades av Gustaf Mattsson och uppfördes 1946 av Olle Engkvist. Här monterades bl.a. röntgenapparater. 1956 flyttade Gylling & Co in. Cirka 700 arbetare monterade då radio- och tv-apparater här. Senare köpte Kooperativa Förbundet huset och använde lokalerna till bl.a. kontor och laboratorium. 1997 byggdes fabriken om till 109 lägenheter.

