

+ 1925

Lindman, A.

Polit
50
(Br)

okt

Mognad erfarenhet och ungdomlig hänförelse sida om sida i striden för nationella mål.



Högerledaren ger parollen:
Vi måste sätta in oss själva
i arbetet för vår övertygelse.

Främst bland uppgifterna för borgerlig svensk politik står nu som alltid bevarandet av fred och oberoende utåt, upprätthållandet av lagbunden ordning och personlig frihet inåt. För dessa och andra arbetsuppgifter på borgerlig grund står svensk höger städse beredd till samarbete med andra meningsgrupper. Denna vår beredvillighet är så ofta betygad i ord och ådagalagd i handling, att ingen kan betvivla uppriktigheten i den.

Men vi varken kunna eller vilja dölja, att den borgerliga vänsterns och särskilt de förbudsfrisinnades



hållning i försvarsfrågan i hög grad försvårat ett borgerligt samarbete. Vi önska intet hellre, än att det frisinnade partiet återfunne sig själft som borgerligt parti och klart och bestämt intoge sin plats på den borgerliga sidan i svensk politik, därmed möjliggörande en borgerlig samhällsutveckling. Men erfarenhet och iakttagelse bjuda oss att icke bygga för mycket härpå utan hålla oss beredda att i nödfall ensamma utkämpa striden mot hotande klassvälde, för en fortsatt lagbunden utveckling på fäderneärvd grund.

Denna uppgift är tillräckligt betydelsefull för att kring sig kunna samla ett växande antal av de borgerligt sinnade i Sveriges folk.

Själva måste vi rusta oss för att bli allt bättre skickade att föra den striden till seger för det bestående samhällsskicket. Det är på de personliga insatserna i arbetet det kommer an, om det skall lyckas. Det är villfarelse att tro, att verket växer av sig självt vår möda förutan. Vi måste sätta in oss själva i arbetet för vår övertygelse. Huru hava socialdemokraterna blivit den makt de f. n. äro? Genom enighet och sammanhållning och målmedvetet personligt arbete. I det avseendet hava vi onekligen åtskilligt att lära av dem.

Våra sammanslutningar måste bli härdar för det

politiska upplysnings- och övertygelsearbetet. Från dem skola genom medlemmarnas frivilliga personliga insatser våra idéer föras ut i allt vidare kretsar. Därför böra de utan dröjsmål sammanträda och återupptaga arbetet, vädjande till sina medlemmars självverksamhet.

Säkerligen hava vi alla, var och en i sin omgivning, någon eller några, som i stort sett tänka lika med oss i politiska ting, men som icke vaknat till insikt om medborgarrättens förpliktelser och därför icke göra bruk av sin rösträtt. Låt oss väcka dem och göra klart för dem, att i vår tid med dess väldiga brytningar har ingen rätt att stå fåfäng och låta andra utkämpa en strid, som gäller oss alla!

Det finns andra, som under ett tidigare politiskt skede förts åt vänster, som icke aktat på hur tiderna förändrats och partierna med dem, vilkas naturliga plats nu är hos högern, fastän de av vanans makt fortfara att rösta med det frisinnade partiet. Dem måste vi göra uppmärksamma på hur vår tid ställer för oss helt andra problem och helt andra uppgifter än genombrottstiden för 20—30 år sedan, hur den tidens stora reformkrav för länge sedan äro förverkligade, och hur friheten, för vilken man då kände sig kallad att kämpa, nu hotas från helt annat håll än man då föreställde sig.

Kvinnorna, som nu äro likaberättigade med oss män i medborgerligt inflytande, måste mera allmänt komma till insikt om att medborgarrätten förpliktar till personligt deltagande i det uppbyggande samhällsarbetet. Det pund som grävs ner åsamkar sin förvaltare ansvar lika väl som det som missbrukas.

Och slutligen: med varje år som går rycka nya grupper svenska kvinnor och män fram till delaktighet i medborgarrätten och medansvar för det svenska rätts- och kultursamhället. Det är Sveriges ungdom som kommer. Den tyngs icke av något politiskt föregående, det förflutnas skuggor hindra den icke att klart fatta målet och uppgifterna och välja vägar och medel. Var är i denna tid, då striden står om själva grunden för det svenska samhällsbygget, den svenska ungdomens plats, om icke bland dem, som vilja åt framtiden bevara det bästa av det våra fäder i framfaren tid byggt med sin id och värjt med sitt blod?

Låt oss så samla kring våra fälttecken mognad erfarenhet och ungdomlig hänförelse och låt oss tillsammans kämpa striden till seger:

För lagbunden ordning och fäderneärvd frihet!

ARVID LINDMAN.